

## ZIN OF ONZIN VAN CARNAVAL

Doe eens gek! Gooi alle remmen los! Deze uitspraken horen bij carnaval, een volksfeest waarbij je ongestoord er op los kunt feesten gedurende drie dagen. Ik houd daar wel van. Blijkbaar zijn echter normen en waarden voor velen dan even niet meer belangrijk. Of denken de carnavalvierders dat ze juist dán zichzelf mogen zijn, zonder dat iemand hen op de vingers tikt? Mag je een glas op de grond gooien, nadat het leeg is? Mag je een bierflesje achterlaten voor degenen die de poetsbeurt hebben de volgende dag? Mag je een snoepje uit het papiertje halen en dat vervolgens op de grond laten dwarrelen? Mag je een restant frietjes ergens in de struiken deponeren omdat je te lui bent om even naar een vuilnisbak te lopen? Blijkbaar wel, want dat gebeurt nu al jaar in, jaar uit. Het ontgaat me overigens totaal wat gadgets met carnaval te maken hebben ...

Sommigen dansen en drinken erop los, in de hoop die nacht te kunnen scoren. Dat is overduidelijk. Helaas kan niet iedereen maat houden. Sommigen zitten dan ook al voortijdig – temidden van het tumult – hun roes uit te slapen en hebben niet in de gaten, dat ze al het leuks om hen heen missen. Of zijn zij juist degenen die zich onbewust realiseren in die tussentijd niets tekort te komen?

Is het dat wat mensen massaal aantrekt in carnaval? Of gaan ze voor de loeiharde muziek die uit de mega-boxen wordt gestuwd? Dat denk ik ook, want ze staan gewoon voor die boxen te hossen. Misschien hebben ze in voorgaande jaren al een gehoorbeschadiging opgelopen en hebben ze niet in de gaten, dat er wel heel veel decibels uit die boxen komen. Of misschien vinden ze het kicken, dat de bas zó dreunt, dat niet alleen de huizen op hun grondvesten staan te schudden, maar ook de ingewanden in hun lijf op en neer deinzen. Of doen ze stoer omdat ze onwetend zijn over de blijvende gevolgen? Heerlijk toch; niemand die er wat van zegt. Je kunt doen wat je wilt, want iedereen doet het. Wat een lol.

De werklieden van de gemeente hebben dit jaar hun best gedaan met de grote schoonmaakbeurt, daags na de carnavalstoet. Toch liggen er nog veel snoepjes verspreid op de grond, klaar om met behulp van zon of regen versmolten te worden met het asfalt. Gelukkig zijn er meeuwen die blijkbaar verzot zijn op zoetigheid. Al snel cirkelen ze, nadat de schoonmaakploeg is geweest – en zolang het nog niet regent – boven de straten. Ze duiken naar beneden als ze papiertjes in de zon zien glinsteren. Of ze de snoepjes met papier en al naar binnen werken, weet ik niet. Hopelijk niet, maar misschien zijn hun magen papierresistent. Ik kijk alleen naar het eindresultaat; een enigszins opgeruimd slagveld dat nog sporen van de carnavalsoptocht van de dag ervoor vertoont. Alaaf!

Een fervent carnavalliefhebber

COMMUNICATIEBUREAU

Astrid Brandt

t +32 89 24 36 08

m +31 6 15 13 17 19

e hallo@horen-zien-doen.nu

i horen-zien-doen.nu